

**Göçmenler**  
için bir  
**Kutsal Kitap**  
yolculuğu



***Yolda ...***



Bu broşür Fransız Kitabı Mukaddes Şirketi'nin bir grup göçmenle yaptığı işbirliğinin bir ürünüdür.

Tasarım ve Yazı İşleri: Xavier Andriamiantso, Bernard Coyault, Ruth-Annie Mampembe, Yvonne Musasangohe, Elsbeth Scherrer, Antoine Schluchter

Avusturya, İngiltere, Fransa ve Fas'tan bu çalışmaya Kutsal Kitap ayetlerini ve sorulacak soruları seçerek, kendi tanıklıklarını ve dualarını paylaşarak ve görüş ve önerilerini sunup düzeltmeler yaparak katkı sağlayan herkese özellikle teşekkür ediyoruz.

Tasarım: Damien Baslé, Montélier, France, assisted by Florent Leguern  
Fotoğraflar: www.fotolia.com, Damien Baslé, Charles Daniel Maire, Christophe Nambot, United Bible Societies

Ayetler Kutsal Kitap Türkçe Yeni Çeviri'den alınmıştır.  
© Kitabı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008.  
Anglicisations © British & Foreign Bible Society 1997.  
İzin alınarak kullanılmıştır.

© 2008, French Bible Society, Villiers-le-Bel, France  
www.alliancebiblique.fr – www.editionsbiblio.fr  
alliance.biblique@sbf.fr

ISBN 978-2-85300-957-7  
AB9057



Şimdiden sonsuza dek  
RAB koruyacak  
gidişini, gelişini  
MEZMUR 121:8



# İÇİNDEKİLER

## BÖLÜM

## SAYFA

<b>GİRİŞ</b>	6
Adım 1 : İnsan ülkesini neden terk eder?.....	9
<b>1</b> → Bilinmeyen bir yere doğru ..... <i>Yaratılış 12:1-5</i> .....	12
<b>2</b> → Aile tarafından ihanete uğramak ..... <i>Yaratılış 37:23-28</i> .....	15
<b>3</b> → Ölüm tehdidi ..... <i>Matta 2:13-18</i> .....	16
<b>4</b> → Yoksulluk ve açlık ..... <i>Rut 1:1-5</i> .....	17
<b>5</b> → Sorumlu kim? ..... <i>Yaratılış 27:33-37, 41-45</i> .....	18
<b>6</b> → Bu Tanrı'nın isteği mi? ..... <i>Yeşaya 30:1-7</i> .....	20
<b>7</b> → Aldanan kentler ..... <i>Vahiy 18:1-5, 10-19</i> .....	22
Adım 2 : Zor bir yolculuk .....	26
<b>8</b> → İnsanoğlunun inatçılığı ..... <i>Sayılar 20:14-21</i> .....	29
<b>9</b> → Tanrı yardım eder ve korur ..... <i>Yaratılış 21:14-21</i> .....	30
<b>10</b> → Tanrı kendi halkıyla yürür ..... <i>Yasa'nın Tekrarı 8:1-6</i> .....	32
<b>11</b> → Yardım ve misafirperverlik ..... <i>Luka 10:30-37</i> .....	34
Adım 3 : Bir yuva arayışı .....	38
<b>12</b> → Yabancıları saygı gösterilmeli ..... <i>Levililer 19:33-34</i> .....	40
<b>13</b> → ..... <i>Yasa'nın Tekran 27:19</i> .....	40
<b>14</b> → Temel gereksinimlerin karşılanması ..... <i>Rut 2:1-13</i> .....	42
<b>15</b> → Sömürü ve aldatılma ..... <i>Yaratılış 31:1-7</i> .....	44
<b>16</b> → Nefrete karşı koyun ..... <i>Matta 5:43-48</i> .....	45
<b>17</b> → Uygun davranışlar ..... <i>1 Petrus 2:11-12</i> .....	46



## BÖLÜM

## SAYFA

Adım 4 : Her yol serbest mi? .....	48
<b>18</b> → Mecbur kalınca yalan söylenmeli mi? ... <i>Yaratılış 12:10-20</i> .....	50
<b>19</b> → Bir eş ve koruyucu bulmak ..... <i>Rut 3:1-13</i> .....	52
<b>20</b> → Kurnazca davranmak ..... <i>Luka 16:1-8</i> .....	54
<b>21</b> → Doğru kapıyı çalmak ..... <i>Matta 7:7-14</i> .....	56
Adım 5 : Yerleşecek bir yer bulmak.....	60
<b>22</b> → Ülkenin zenginliğine iştirak etmek ..... <i>Yeremya 29:4-7</i> .....	62
<b>23</b> → Herkes için ve başta olanlar için dua edin ... <i>1 Timoteos 2:1-4</i> .....	63
<b>24</b> → Bir inanlılar topluluğuna katılın ..... <i>Elç. İşl. 2:42, 46-47</i> .....	64
<b>25</b> → Faal olun ve Tanrı'ya imanla yaşayın ..... <i>Elç. İşl. 16:13-15</i> .....	65
<b>26</b> → Zorluklara rağmen başarmak ..... <i>Yaratılış 39:1-12, 19-23</i> .....	66
Adım 6 : Geri dönüş mümkün mü? .....	70
<b>27</b> → Vatan hasreti ..... <i>Mezmun 137</i> .....	72
<b>28</b> → Ölülerimizi nereye gömeceğiz? ..... <i>Yaratılış 47:27-31</i> .....	73
<b>29</b> → Ülkeyi yeniden inşa etmek ..... <i>Nehemya 1:1-5 ve 2:1-5</i> .....	74
<b>30</b> → Ailemize geri dönmek ..... <i>Luka 15:11-32</i> .....	76
Adım 7 : Tanrı herkese yakındır .....	80
<b>31</b> → Tanrı Sözü insan oldu ..... <i>Yuhanna 1:1-14</i> .....	82
<b>32</b> → İsa toplumun reddettiği kişilere yakındır ... <i>Matta 25:31-46</i> .....	84
<b>33</b> → Artık yabancı değilsiniz ..... <i>Efesliler 2:13-19</i> .....	86
<b>HARİTA</b> .....	91
<b>YARARLI BİLGİLER</b> .....	92
<b>NOTLAR</b> .....	94



## KUTSAL KİTAP NEDİR?

**K**utsal Kitap bir kütüphane gibidir: Önceden yazılmış olan birçok kitabın 1,000 yıldan daha fazla bir süre içinde bir araya getirilerek tek bir kitap haline gelmesiyle oluşmuştur.

İçinde hikâyeler, yasalar, şiirler, konuşmalar, dualar, mektuplar ve daha fazlasını bulursunuz. Kutsal Kitap yazarları farklı zamanlarda yaşamış ve farklı kültürlere ait kişilerdi.

Ortaya çıkışı eski İsraililere dayansa da Kutsal Kitap hiç bir özel zümreye ya da topluluğa ait değildir. Daha çok tüm insanlık için bir hazinedir.

Kutsal Kitap içindeki hikâyelerin birçoğu sürgünde olan kişilerce yazılmıştır. Bu kişiler, başlarından geçen bu istisnai deneyim boyunca Tanrı'nın kendileriyle birlikte ve yanlarında oluşunu anlatırlar.



## KUTSAL KİTABI NEDEN OKUMALIYIZ?

**İ**man etmiş olan kişiler, Tanrı'nın Kutsal Kitap aracılığıyla konuştuğunu ve okuduğu sürece Kutsal Kitap'ın Tanrı'ya daha da yaklaşmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak için iyi bir yardımcı olduğunu görmüşlerdir. Kutsal Kitap'ın

Yeni Antlaşma diye adlandırılan ikinci bölümünde ise İsa'nın hayatı ve öğretileri hakkında okuruz.

İmanlı olmasa bile kişi Kutsal Kitap'ta kendi yaşadığı deneyimleri anımsatan durumlar ve bu deneyimleri yaşayan insanlar hakkında hikâyeler bulabilir. Böylece Kutsal Kitap, bir çeşit teşvik ve yüreklendirme aracı olurken aynı zamanda da düşüncelerimiz ve yaşayışımız için bize rehber olmaktadır.

## BU BROŞÜR NE İŞE YARIYOR?

**B**u broşürün amacı Kutsal Kitap'ın yerini almak değildir. Sadece Kutsal Kitap'tan seçilen bazı bölümleri kullanarak yaşamak için kendilerine başka bir yer aramak üzere ülkelerini terk etmiş insanların deneyimlerini anlatmaktadır.

Verilen yedi adım, evini terk ediş yolculuğunun çeşitli aşamalarına ve sonunda da yeni bir ülkeye yerleşme olgusuyla örtüşmektedir. Her adım okunacak ve üzerinde düşünülecek bölümler içermektedir. Okuyucunun anlayabilmesine yardımcı olması için de her bölümün başında bazı sorular ve önerilerin takip ettiği giriş bölümleri yer alıyor:

1° Ayetlerin anlamı üzerinde **düşünmek**, 2° Ayetlerin hayatımızdaki olası uygulamalarını **tartışmak**, 3° Bir ayet veya bir ifade üzerine odaklanarak **dua etmek**, 4° Kutsal Kitap'tan ek okuma parçaları vasıtasıyla sözü geçen konu üzerinde **bir adım daha ilerlemek**. Verilen bu okuma bölümlerini ve soruları tek başınıza etüt edebilir ya da diğer imanlılarla birlikte tartışabilirsiniz ki böylesi sizin için daha iyi olacaktır.

Bu adımları izlerken keşfedeceği çeşitli ülkelerden insanların katkıda bulunarak paylaştıkları tanıklık ve dualar, okuyucunun kendi serüvenini de bunlarda görmesini sağlayacaktır. Bu insanlar kuşklarını ve acılarını olduğu kadar inançlarını ve ümitlerini de açığa çıkaran hikâyeleri paylaşmışlardır.

Kutsal Kitap Şirketleri tarafından hazırlanıp çeşitli dillere çevrilen bu broşür bir grup göçmenle yapılan bir işbirliği sonucunda geliştirilmiştir. Alıntılanan ayetler ve dualar şimdiden pek çok kişiye avuntu ve ümit verdiği gibi okuyucuyu hem **hayata farklı bir açıdan bakmaya** hem de Tanrı'nın hiçbirimizden uzak olmadığını keşfetmeye davet ediyor.

"Herkes yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu, kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim, 'O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız.' Bazı ozanlarımızın belirttiği gibi, 'Biz de O'nun soyundanız.'" (Elç. İş. 17:25b-28)

Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, sizi bir Kutsal Kitap edinmeye teşvik ediyoruz... ve onu okumaya!



ADIM

1

## İNSAN ÜLKESİNİ NEDEN TERK EDER?

Ülkenizi ve sevdiklerinizi geride bırakarak sizi neyin beklediğini bilmediğiniz bir yolculuğa çıkmak zor bir şeydir. Öyleyse neden ülkesini terk eder insan?

Kutsal Kitap, ülkelerinden çok uzaklara gitmiş olan pek çok insandan bahseder. Bunların bazıları gönüllü olarak ülkelerini terk etmiştir, mesela Tanrı'nın çağrısına uyan İbrahim. Bazıları da kovulmuşlar ya da zorla alıp götürülmüşlerdir. Yine bazıları tehditler karşısında ya da hayat onlar için çok zor olduğundan kaçmak zorunda kaldılar. Çoğu zaman karşılaştıkları çetin koşullar onları başka bir yerde daha iyi bir yaşama sahip olma umuduyla ülkelerinden ayrılmaya itmiştir. Geride bırakılanlarla umut edilenlerin arasından tecrübelerin, sevinçlerin ve hayal kırıklıklarının olduğu bir yol açılır. Büyük kentler ve bu kentlerin zenginlikleri her zaman çok çekici olmuştur: Tanrı Sözünün peygamberleri bu çekiciliğin aldatıcı ve hatta can tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuşlardır.



**A**LTı YAŞINDAYKEN ÜLKEM ÇİN'DEN AYRILARAK kardeşim ve amcamla Fransa'ya geldim. Yasal bir aile birleşimi hakkı kazanmıştık. Annem ve babam bizden dört yıl önce bu ülkeye gelmişlerdi. Bu süre içinde onlarla aramızda birkaç fotoğraf dışında fazla bir iletişim olmamıştı. Kendimi bir yetim gibi hissediyordum. Onlar hakkında soru sorduğumda ailem bana: "Annen ve baban çalışmak için Batı'ya gittiler" diye cevap veriyordu.

Ama gerçek bundan farklıydı. Aslında babam ve annem işçilerin aldıkları maaşların Çin'de aynı işi yapan işçilerinkinden on kat daha fazla olduğu (ya da onlara bu şekilde söylenmişti) dışında başka hiçbir şey bilmedikleri bir ülkeye gelme riskini göze almışlardı. Batı'nın altın fırsatları kendi ülkelerinde hiçbir şey kazanamadan çalışmaktan yorulmuş binlerce insan için oldukça cazip geliyordu.

Annem ve babam aldandıklarının farkına kısa bir zaman sonra varmışlardı. Bir moda tasarım firması için çalışıyor ve parça başı ücret alıyorlardı. Bununla beraber dil sorunu da onların iletişim problemi yaşmalarına sebep oluyor, etrafta dolaşırken veya bir takım resmi formları doldurmak zorunda kaldıklarında onlara zor anlar yaşıyorlardı.

Fakat gururları için tüm bu zorluklara göğüs gererek mücadeleye devam ettiler. Çünkü başarısızlık yüzünden eli boş bir şekilde eve dönmek kendilerini mağlup hissetmelerine sebep olacaktı. Fakat aynı zamanda aile birleşimi için de devlete resmi bir başvuruda bulunmuşlardı.

Bir hayal ve bir aldanma her iki neslin de hayat akışını değiştirmişti. Ancak Tanrı, ailemi bereketliyordu. Kurtarıcı ve Rab'bim İsa Mesih'le evimden çok uzaklarda, yabancı bir ülkede yaşarken tanıştım.

*Ying, Çin*

**Ü**LKEMDEN AYRILMAK BENİM FIKRİM DEĞİLDİ, hatta bu aklımdan bile geçmemişti. O çarşamba gecesini kendi evimde değil de başka bir yerde geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Fakat kafamdaki sesler çok net bir şekilde "Kaç! Yaşamak istiyorsan buradan kaçmak zorundasın!" diyordu. Top arabasının bombardıman sesleriyle insanların çığlıklarını duyuyordum. Kendimi denizin ortasında kaybolmuş ve rüzgâr tarafından her yöne savruluyormuş gibi hissediyordum. Kendime şöyle sordum: "Yanımda götürmem ve arkamda bırakmam gereken şeyler var mı?" Sonra bana bakan dört küçük çocuğuma bakınca taşımam gereken yeterli kadar şey olduğunu anladım ve sadece pasaportumu alıp yola çıktım.

Acaba nereye gitmeliydim? Diğer göçmenleri takip ettim. Önce güneye sonra güneydoğuya, ardından da batıya doğru hareket ettik.

Kısa bir süre sonra bizden resmi evraklarımızı göstermemiz istendi. Gümrük memurları bizim dilimizi bilmiyorlardı ve işte o anda aniden artık ülkemin sınırları dışında olduğumun farkına varmıştım. Ne bir planım vardı ne de yiyecek içecek bir şeylerimiz. Sanki benim için hazırlanmış bir yolu yürüyordum, ancak bu yürümesi zor bir yoldu ve ben de daha önce hiç böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştım. Artık bilmediğim bu diyarda bir yabancıydım.

İnsanlar benim insanlarıma benziyorlardı, ancak anlayışlı değillerdi ve beni hiç de iyi karşılamamışlardı. Böylece buradan ayrılıp doğuya doğru devam ettim. Tekrar çok daha uzun bir yolculuğa çıkmadan önce orada dinlenip gücümü yeniden kazanacak fırsatım olmuştu. Kendi ülkemin insanlarından farklı, ama yine de bazı benzerlikler taşıyan insanlarla tanışmaya dek kendime bir yurt aramaya devam ettim ve bugün hala burada yaşıyorum.

Evimi ve ailemi işte bu şekilde terk ettim— hatta canım ve kanım olan kocamı, ona ne olduğunu ya da kaçtıysa nereye gittiğini bilmeden, fakat yine de yollarımızın bir gün tekrar kesişeceği umuduyla arkamda bırakmak zorunda kaldım. Ve bunun için dua ediyorum.

*Yvonne, Ruanda*



## BİLİNMEYEN BİR YERE DOĞRU

### 1 YARATILIŞ 12:1-5

• İlk başta Avram olarak bilinen İbrahim tüm iman edenlerin babası olarak bilinir. Günün birinde İbrahim Tanrı'dan ülkesinden ayrılıp bilinmeyen bir yere doğru gitmesi gerektiğini bildiren bir çağrı alır. Bu, onun Tanrı'yı dinleyip O'na güvenmeyi öğreneceği uzun bir serüvenin başlangıcıdır.

insan ülkesini

neden terk eder?

RAB Avram'a, "Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git" dedi, "Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracam, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak." Avram RAB'bin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harran'dan ayrıldığı zaman yetmiş beş yaşındaydı. Karısı Saray'ı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar.



### Düşünün

- İbrahim neden ülkesini terk etti?
- Tanrı ona ne gibi vaatlerde bulundu?
- İbrahim geride ne gibi şeyleri bırakıp yanında neleri götürdü?



### Tartışın

- Sizce ülkenizi terk etmenizi Tanrı mı istedi? (ya da terk etmeye mi zorlandınız)?
- İbrahim'e ve bu bilinmeyen ülkeye verilen vaatler bizim için ne anlama geliyor?



### Dua edin, (2. ayete odaklanın)

"Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracam, bereket kaynağı olacaksın."  
Bilinmeyene doğru adım atarken Tanrı'nın bereketleri bizimle olur.



### Bir adım ileri

- Yaratılış 12'den 25'e okuyun.  
Broşürdeki 9. ve 18. bölümleri de inceleyin.

## AİLE TARAFINDAN İHANETE UĞRAMAK

### 2 YARATILIŞ 37:23-28

- Yusuf büyük ata Yakup'un ikinci en genç oğluydu. Yusuf, tüm kardeşlerinden çok daha fazla lütf bulmuştur. Bir gün kışkaç kardeşleri, hayvanlarını besledikleri yerde onlarla buluşmaya gelen Yusuf'tan kurtulmaya karar verirler.

Yusuf yanlarına varınca, kardeşleri sırtındaki renkli uzun giysiyi çekip çıkardılar ve onu susuz, boş bir kuyuya attılar. Yemek yemek için oturdularında, Gilat yönünden bir İsmaili kervanının geldiğini gördüler. Develeri kitre, pelesenk, laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı. Yahuda, kardeşlerine, "Kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız?" dedi, Gelin onu İsmaililer'e satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü o kardeşimizdir, aynı kanı taşıyoruz. Kardeşleri kabul etti. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken, kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar, yirmi gümüşe İsmaililer'e sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler.



#### Düşünün

- Yusuf'un Mısır'a sürgün edilmesine sebep olan durumları açıklayın.
- Ülkesini terk etmek kendi isteği miydi?



#### Tartışın

- Bize yakın olan insanlarca nefret ve kıskançlığa maruz kaldığımız zamanlarda nasıl davranmamız gerekiyor?
- Yusuf'un hikâyesi size çevrenizdeki insanların hayatlarında yaşanan durumları hatırlatıyor mu?



#### Dua edin , (24. ayete odaklanın)

"...ve onu susuz, boş bir kuyuya attılar."

Bir kuyunun dibinde gibi hissettiğim ve hatta tüm sorunlarımın devam ettiği durumlarda bile Tanrı'nın beni unutmadığını bilirim: O'na seslenebilirim!



#### Bir adım ileri

- Yaratılış 37'den 50'ye okuyun. "Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi." (Yaratılış 50:20) Broşürdeki 26. ve 28. bölümleri de inceleyin..





## ÖLÜM TEHDİDİ

3 MATTİA 2:13-18

• İsa'nın doğacağı gün, babası Yusuf ve annesi Meryem henüz doğmuş olan Yahudilerin Kralı'na tapınmak için Doğu'dan gelen yıldızbilimcilerce ziyaret edildiler." Tahtının sallanmasından korkan Kral Hirodes için bu haber ürkütücü olmuştu. Hirodes, tahtının olası tüm varislerini ortadan kaldırmaya karar verir..

insan ülkesini

neden terk eder?

## YOKSULLUK VE AÇLIK

4 RUT 1:1-5

• Rut kitabı, kıtlıktan kaçarak komşu bir ülkeye yerleşmek üzere kendi evlerini terk eden İsraili bir ailenin hikâyesiyle başlıyor.

Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moav topraklarına doğru yola çıktı. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden, Efrat boyundan olan bu kişiler, Moav topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. İki oğul Moav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada on yıl kadar yaşadıkdan sonra, Mahlon da, Kilyon da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı.



### Düşün

- Yusuf, Meryem ve İsa neden Mısır'a kaçtılar?
- Kaçmayı kendileri mi seçtiler?
- Geride kalanları ne bekliyordu?
- Tanrı bu olayda nasıl çalışmaktaydı? Peki ya İsa?



### Tartışın

- Sizce tek başınıza veya ailenizle birlikte ülkenizi terk etmenize Tanrı mı izin verdi?
- Tanrı rüyalar aracılığıyla konuşur mu?
- Kral Hirodes'in erkek çocukları öldürtmesi ve ağlayan anne örnekleri size bildiğiniz herhangi bir olayı hatırlatıyor mu?



### Dua edin, (14. ayete odaklanın)

"Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı." Tanrı, sonunda umuda götüren bir yol açacaktır.

Bir adım ileri

• Matta 1 ve 2'yi okuyun.



### Düşün

- Bu aile hangi sebeple anayurdunu terk ediyor?
- Moav topraklarında mutluluk bulabilecekler miydi?



### Tartışın

- Bir insan bunca acıyı yaşadıkdan sonra yaşamaya nasıl devam edebilir?
- Sürgünde yalnız başına yaşayan bir kadının yüzleşmesi gereken belirli zorluklar nelerdir?



### Dua edin, (5. ayete odaklanın)

"Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı."

Etrafta sığınacak kimse olmadığında Tanrı tek desteğimizdir. Tanrı, Naomi'yi hayatının sonunda bereketleyecekti.



### Bir adım ileri

• Rut 1'i okuyun. Özellikle de 18-22. ayetleri Broşürdeki 14 ve 19. bölümleri de inceleyin.

## 5 YARATILIŞ 27:33-37, 41-45

• İsrail halkının atalarından biri olan İshak, ölümünden kısa bir süre önce İsrail töreleri uyarınca büyük oğlu Esav'ı kutsamak istemişti. Ancak İshak'ın karısı Rebeka Esav yerine en çok sevdiği küçük oğlu Yakup'un bu kutsanmayı alması için bir düzen kurar.

*Bu yüzden Esav kardeşinden nefret eder ve bu nefret Yakup'un süreli olarak kaçarak yaşamasına sebep olur.*

İshak'ı bir titreme sardı. Tir tir titreyerek, "Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi?" diye sordu, "Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu." Esav babasının anlattıklarını duyunca, acı acı haykırdı. "Beni de kutsa, baba, beni del!" dedi. İshak, "Kardeşin gelip beni kandırdı!" diye karşılık verdi, "Senin yerine o kutsandı." Esav, "Ona boşuna mı Yakup diyorlar?" dedi, "İki kezdir beni aldatıyor. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı." Sonra, "Kutsamak için bana bir hak ayırmadın mı?" diye sordu.

İshak, "Onu sana egemen kıldım" diye yanıtladı, "Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim. Onu buğday ve yeni şarapla besledim. Senin için ne yapabilirim ki, oğlum?"

Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kin bağladı. "Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı" diye düşünüyordu, "O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm."

Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğü Rebeka'ya bildirilince Rebeka küçük oğlu Yakup'u çağırttı. "Bak, ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor" dedi, Beni dinle, oğlum. Hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım?"

## SORUMLU KİM?

İshak'ı bir titreme sardı. Tir tir titreyerek, "Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi?" diye sordu, "Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu." Esav babasının anlattıklarını duyunca, acı acı haykırdı. "Beni de kutsa, baba, beni del!" dedi. İshak, "Kardeşin gelip beni kandırdı!" diye karşılık verdi, "Senin yerine o kutsandı." Esav, "Ona boşuna mı Yakup diyorlar?" dedi, "İki kezdir beni aldatıyor. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı." Sonra, "Kutsamak için bana bir hak ayırmadın mı?" diye sordu.

İshak, "Onu sana egemen kıldım" diye yanıtladı, "Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim. Onu buğday ve yeni şarapla besledim. Senin için ne yapabilirim ki, oğlum?"

Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kin bağladı. "Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı" diye düşünüyordu, "O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm."

Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğü Rebeka'ya bildirilince Rebeka küçük oğlu Yakup'u çağırttı. "Bak, ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor" dedi, Beni dinle, oğlum. Hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım?"



## Düşün

- Esav neden kardeşi Yakup'a kin besledi?
- Bu olayda anne ve baba çocuklarına adil bir şekilde davrandılar mı?

## Tartışın

- Yakup'un ağabeyi, annesi ve kaçmak zorunda kalışı hakkındaki düşünce şekli nasıl olmalıydı?
- Başımıza gelen kötü durumlarda bizlerin sorumluluğu nerede başlıyor?

## Dua edin, (43. ayete odaklanın)

"Hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal." Durumlar karşısında ne tür bir davranış sergilemeniz gerektiğini öğrenmek için Tanrı'dan anlayış dileyin.

## Bir adım ileri

- Yaratılış 25 - 36'yı okuyun.
- Broşürdeki 1 ve 18. bölümleri de inceleyin.

## Bu TANRI'NIN İSTEĞİ Mİ?

6 YEŞAYA 30:1-7

• *İsrail halkı çoğu zaman, doğuracağı sonuçları tartmadan ve özellikle de Tanrı'larına danışmadan kendilerinden daha kuvvetli olan komşu milletlerin koruyuculuğuna yönelmişlerdir. Bu ayette Peygamber Yeşaya, İsrail halkının işte bu davranışını kınamaktaydı.*

RAB, "Vay haline bu dikbaşlı soyun!" diyor, "Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak Günah üstüne günah işliyorlar. Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek, Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar. Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç, Mısır'ın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak. Önderleri Soan'da olduğu, Elçileri Hanes'e ulaştığı halde, kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak. O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak, Ancak onları utandırıp rezil edecek."

Negev'deki hayvanlara ilişkin bildiri: "Elçiler erkek ve dişi aslanların, Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler. Servetlerini eşeklerin sırtına, Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar. Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır, Bu yüzden Mısır'a 'Haylaz Rahav' adını verdim."



### Düşünün

- Sizce neden bu insanlar Mısır'a gitmek istediler?
- Orada ne bulmayı umuyorlardı?
- Sizce Tanrı bütün bu olanlar hakkında ne düşünüyordu?



### Tartışın

- Gitmeyi arzuladığımız ülke hakkında önceden ne gibi düşüncelere kapılırız?
- Bu düşüncelerin daha sonra bizi düş kırıklığına sevk edebilme ihtimali var mı?
- Karşılaştığımız gerçekler ile umutlarımız aynı olmadığında buna ne tür bir tepki vermeliyiz?
- Tanrı'nın ayrılış planlarımızla ilgili tasarısını nasıl bilebiliriz?



### Dua edin, (2. ayete odaklanın)

"Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek, Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar." Tanrı'nın iradesini aramak ve başkalarından öğüt almak için asla çok geç değildir.



### Bir adım ileri

- Yeşaya 30 - 32'yi okuyun.





## ALDANAN KENTLER

7 VAHY 18:1-5, 10-19

• *Kutsal Kitap'ta Babil, Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyen çok büyük bir gücü temsil etmektedir. Vahiy kitabında da Babil o günlerde dünyaya hükmeden Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma'yı temsil eder. Okuyacağınız bu bölüm, bu kentin kibri ve adaletsizliği yüzünden yıkılışını tasvir ediyor.*

Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup, 'Vay başına koca kent, vay başına güçlü kent Babil! Bir saat içinde cezayı buldu!' diyecekler.

Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günnük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık.

Diyecekler ki, 'Canının çektiği meyveler elinden gitti, bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek.' Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ıstıraptan dehşete düşecekler. Uzakta durup ağlayacak, yas tutacaklar. 'Vay başına, vay!' diyecekler. 'İnce keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş koca kent! Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu.'



"Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi, onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup, 'Koca kent gibisi var mı?' diye feryat ettiler. Başlarına toprak döktüler, yas tutup ağlayarak feryat ettiler: 'Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde, onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneyeye döndü.' "



### Düşünün

- **Bu kent hangi bakımdan zengindi?**
- **Tanrı'nın bu kenti yargılamasının ve lanetlemesinin sebepleri nelerdir?**
- **Son ayette yazan "bir saat içinde" ifadesi ne anlam ifade etmektedir?**



### Tartışın

- **Okuduğumuz bu bölüm bizi bugün dünyada önemli kabul edilen şehirleri ve ülkeleri düşünmeye teşvik ediyor mu?**
- **Biz de bunun gibi bir şehirde mi yaşıyoruz?**
- **Hayallerimiz gerçeklerle örtüşüyor mu?**



### Dua edin, (10. ayete odaklanın)

"Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup, 'Vay başına koca kent, Vay başına güçlü kent Babil! Bir saat içinde cezayı buldu!' diyecekler."  
Zenginliğin getirdiği kibir, çoğu zaman insanı sıkıntıya sevk eder. Bundan kaçınılabile gücünü Tanrı bize verecektir.



### Bir adım ileri

- **Vahiy 17 - 22'yi okuyun.**

Ülkemi bırakıp gitmeyi tercih ettim ben, Rabbim.  
 Köylerdeki meyve bahçelerini, yokluğun sefaletini,  
 Çocukların kahkahalarını, savaş gürültülerini,  
 Çalışan kadınların şarkılarını ve başarısızlıklarımın  
 utancını arkamda bıraktım...  
 Ailemle birlikte huzurlu bir hayat yaşıyorken  
 Şimdi yalnızım, yabancı bir göçmen olarak yaşamamın  
 getirdiği tüm endişelerimle birlikte yalnız...  
 Sabah olduğunda sana seslenirim, ya Rab:  
 "Bu zor günlerde bana kuvvet ve rehber ol!  
 Akşamın karanlığı çöktüğünde ve yarın için korkmaya  
 başladığımda  
 Korkularımı benden al ve cesaretimi yenile" diye!  
 Gözünde lütuf bulayım, Tanrım,  
 Sen çocuklarını asla unutmayan Babamızsın.  
 Eski hayatımı geride bıraktım, şimdi başka biriyim.  
 Beni neyin beklediğini bilmiyorum,  
 Fakat bildiğim şey şu ki ya Rab;  
 Yeni bir hayata başlamamı sağlayacak senin sevgin,  
 Beni kaçmaya zorlayan acılardan çok uzaklarda yepyeni bir  
 hayata...

*Ruth, Kongo*

“ Beni neyin beklediğini bilmiyorum,  
 Fakat bildiğim şey şu ki ya Rab;  
 Yeni bir hayata başlamamı sağlayacak senin sevgin,  
 Beni kaçmaya zorlayan acılardan çok uzaklarda  
 yepyeni bir hayata... ”



Ya Rab, her durumu kontrol eden sensin,  
 Yarattığın her şey üzerinde egemenlik  
 sürersin. Sana tapınıyorum Tanrım ve  
 Kurtarıcım. Seni överim çünkü hayatım için  
 harika tasarımların var.  
 Ailemin yeniden bir araya gelmesini sağladığın için,  
 bu yabancı diyarda ihtiyacımız olan her şeyi bize  
 verdiğin için ve beni oniki yaşımda, bir akşam vakti  
 seninle şahsen tanışmak üzere hazırladığın için  
 teşekkür ederim.  
 Beni Çin'den İtalya'ya oradan da Fransa'ya sen  
 çağırдың. Hayatımı İsa Mesih aracılığıyla sen  
 değiştirdin ve beni O'nun sevgisinden doğan  
 Müjde'yi paylaşmaya sen çağırдың.  
 Tüm yücelik senin olsun!

*Ying, Çin*

## BİRKAÇ ÖĞÜT...

Karşı karşıya olduğunuz durumlar her ne olursa olsun, bu Kutsal Kitap yolculuğunun sizi yüreklendirmiş ve teşvik etmiş olmasını umuyoruz.

### **Başkalarıyla paylaşım**

Eğer niyetiniz Kutsal Kitap bilginizi derinleştirmekse, sizi yardımlarından faydalanabileceğiniz diğer imanlılarla bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Kutsal Kitap'ı okudukça, Tanrı'nın biz insanlara yaklaşmak, sevgisini göstermek ve rehberimiz olmak için ne denli arzulu olduğunu keşfedeceksiniz. Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'in gelişinde tamamlanmıştır. Müjde kitapları bize İsa'nın hayatın her alanından insana ulaştığını ve hiç kimseyi reddetmediğini göstermektedir. O, günahları bağışlayan, hastaları iyileştiren ve yeni yaşam yolunu öğretendir. Hristiyanlar İsa'nın diri olduğuna ve Kutsal Ruh vasıtasıyla günümüzde halen çalışmakta olduğuna inanırlar. İsa, kendisini kabul eden herkesin hayatını değiştirerek onları Tanrı'ya yaklaştırmaktadır. İsa'nın takipçisi olduğumuzda, artık Mesih'te kardeşlerimiz haline gelmiş olan imanlı kişilerle aramızda yepyeni bir bağ oluştuğunu keşfederiz. Artık şahsi şüphelerimiz ve zorluklarımızla baş başa değilizdir. Birbirimizle sorunlarımızı paylaşabilir, dua edebilir ve böylece birbirimizi yüreklendirerek yardımcı olmuş oluruz.

### **Önyargıyla mücadele etmek**

Şu anda yaşıyor olduğunuz ülkede yabancılara karşı önyargılı olan birçok insan olabilir. Bu, tüm toplumlar için geçerlidir, anayurdunuz dâhil. Bu tür önyargılar çoğunlukla reddedilme hissine yol açar.

İşte bu önyargılarla alakalı olarak duyabileceğiniz bazı ifadeler: "Yabancılar ülkemizi işgal ediyor ve işlerimizi elimizden alıyorlar"; "yabancılara gereğinden fazla haklar tanınmakta ve bu kişiler ülkemizin sosyal desteklerinden istifade etmekte"; "yabancılar görevlerini hep ihmal ediyorlar"; "yabancılar kültürümüze adapte olamayacak kadar farklılar."

Ev sahibi ülkeye göç etmiş olan insanlar da önyargılı olabilirler: "Bu ülkenin insanları ırkçı"; "maddi zenginlik onları bencilleştiriyor"; "bu toplumda Tanrı'ya saygı yok"; "yaşlı insanlar ihmal ediliyor ve çocuklar da anne ve babalarına karşı geliyorlar".



“Onu uzaktan gördüğümde, düşmanım olduğunu düşündüm.

Yaklaşınca, normal bir insan olduğunu fark ettim. Elini sıkınca ise, bir kardeş bulunduğumu anladım.”

Tunus atasözü

«Bu önyargıların ardında yatan şey korku ve bilmediğimiz kişilere karşı duyduğumuz güvensizliktir.»

Bu önyargılarla savaşmanın en iyi yolu, kendimizi aşarak birbirimizle konuşabilmek ve karşılıklı diyalog kurmaya ve açık fikirli olmaya hazır olmaktır.

Yeni bir ülkeye yerleşmek kimliğinizi ya da kültürünüzü unutacağınız anlamına gelmez.

Ancak başka bir kültürü, başka yaşayış ve düşünüş şekillerini tanımayı ve bunlara saygı duymayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir.

Bir göçmen geldiği ülkeye kendisiyle birlikte şahsi işgücünü ve sahip olduğu vasıfları da getirerek ülkenin refahı için sunar. Aynı zamanda yaşayacağı bu yeni ülkeye kendi öz kültürünün zenginliklerini de katar.

### **Göçmenlere özel uzman kuruluşlarla iletişim**

İş uyum sağlamaya gelince birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber ev sahibi ülkeye bağlı olarak göçmenlerle ilgili kanunlar da oldukça sınırlayıcı olabilir.

Durumunuzun yasallaştırılması ve resmi belgelerinizin temini, konaklama, sağlık veya iş durumunuzla ilgili zorluklar yaşıyorsanız, size göçmenlerle ilgili konularda uzman olan kuruluşlarla iletişim kurmanızı öneriyoruz. Her kentte bu kuruluşlardan bir tane bulunmaktadır. Danışmanlar size zaman ayırıp sorunlarınızı dinleyeceklerdir. Bunun ardından da sahip olduğunuz hakları size açıklayıp yardımcı olacaklardır.

Daha fazla bilgi için lütfen bize aşağıdaki adresten ulaşın:

